

Verksamhetsberättelse för 2015, Slaviska föreningen

6 mars: Slaviska föreningen ordnade pubkväll på Lappis pub. Vi bjöd på en härlig blandning av slavisk musik och gemytlig stämning. Dricka och lättare tilltugg fanns till försäljning.

23 mars: hölls föreningens årsmöte i K-rummet på Slaviska institutionen / SU

20 april: besökte Slaviska föreningen den Ukrainska filmfestivalen "First Nordic Ukrainian Film Festival". Filmen vi såg hette "BRÖDER: DEN SISTA BEKÄNNELSEN" (Braty. Ostannya spovid). Filmen var textad på engelska.

28 maj: Slaviska Föreningen anordnade en work shop om skrock och vidskepelse i slaviska länder. Mattias Ågren inledde samtalet och sedan kunde alla som vill dela med sig av sina egna tankar och erfarenheter. Förutom kunskap och spännande diskussioner bjöd vi även på vin och tilltugg.

2 juni: Föreningen Skruv (Sällskapet för kontakter med Ryssland, Ukraina och Vitryssland), arrangerade ett föredrag i Stockholm tisdagen den 2 juni på temat "*Skruvkafé: Svensk-ryska kopplingar inom musik och film*". Slaviska föreningens medlemmar gick för halva priset, dvs. 20 kr!

11 september: Slaviska föreningen sparkade igång den nya terminen med en välbesökt grillkväll á la slavicus. Knytkalas i Kungshamra.

10 oktober: Slaviska föreningen ordnade disco-pub! Skön slavisk musik i kombination med prima öl till studentvänliga priser, vodka på gram, saltgurka och chips!

27 november: Slaviska föreningen ordnade filmvisning i E-439 (K-rummet) Vi visade den polska filmen "Pokłosie" från 2012. Filmen visades med engelsk textning. Efteråt bjöd Slaviska föreningen på vin, tilltugg och eftersnack för föreningens medlemmar.

18 december: För att fira att terminen gick mot sitt slut och för att det nalkas mot jul, träffades Slaviska föreningen över en traditionell julöl på puben The Big Ben på Folkungagatan 97

Verksamhetsplan 2016, Slaviska föreningen

Styrelsens förslag:

- Ordna filmvisning
- Gå på teater
- Ordna pubkväll
- Anordna work shop och/eller föreläsning
- Anordna en livespelning med klezmerbandet Kizelo Mleko
- Dra igång höstterminen med sjasjlik
- Ses och fira jul-öl i december